

Bij Pol

Brugsesteenweg 8

Herberg van 1952 tot 1965

Uitbaters:

1952 Pol Vanassche x Alice Messiaen

1960 Leon Maes

1961 Yvan Desmet



Café, garage en pompstation

Pol Vanassche trouwde in 1946 met Alice Messiaen. Eerst woonden ze in de Brugsestraat 27 en verhuisden eind 1951 naar de *Brugsebaan* waar ze een garage met pompstation en een café openden. Alice was vertrouwd met de stiel want ze was de dochter uit de herberg *In de Statie* in Lendelede. Vanaf het begin trok de café heel goed mede dankzij de bekendheid van Pol. Hij was namelijk 5 jaar (in 1948, 1949, 1950, 1951 en 1952) kampioen van België Jeep-Cross, toendertijd een heel populaire sport. Ook in de garage was er veel werk want auto's waren toen nog veel minder bedrijfzeker en er moest nogal wat *gedepaneerd* en gesleuteld worden. Gaandeweg importeerde Pol bestelwagens en camions vanuit Duitsland. Pol en Alice betrokken in 1965 een nieuwe woning naast de garage en in hun plaats kwamen er nog twee uitbaters: 1 jaar Leon Maes en daarna nog drie jaar Yvan Desmet. In 1965 was het voorgoed gedaan met het café en werden huis en café omgebouwd tot burelen.

Brandweerwagens

Toen de vraag naar tweedehandscamions verminderde schakelde Pol geleidelijk over op tweedehands brandweerwagens die hij ook uit Duitsland importeerde. Toen rond 1969 de provinciale overheid de gemeenten verbood om tweedehands brandweerwagens te kopen schakelde Pol over op de fabricatie van nieuwe. Zoon André en later ook zoon Jan bouwden het bedrijf verder uit tot een gerenommeerde constructiebedrijf, een van de belangrijkste spelers op de markt van de brandbestrijding. Ondertussen is ook kleinzoon Kurt actief in het bedrijf.



Situatie in 2018



Situatie in de jaren 50 van vorige eeuw



Op depannage



Pol gelauwerd als kampioen van België



Import uit Duitsland



Productie anno 2018 (foto's Vanassche FFE)

